

Anita

og

Morten's

bryllupsdag

...en personlig historie

Baseret på en idé af Jack og Ferne Witty

Illustreret af
Create-A-Book

Create-A-Book ...bogen der handler om dig

(c) X-PRESS-IT / Create-A-Book Europe

www.sjovbog.dk
Erantivænget 1, DK-5540 Ullerslev
www.sjovbog.dk - info@sjovbog.dk - Tlf. 62244502





Dette er en særlig gave til

Anita Haumann Søgaard

og

Morten Søgaard

i anledning af deres

Kobberbryllup

Den 27. november 2012

For mere end 12 $\frac{1}{4}$ år siden mødtes Anita og Morten for første gang. På det tidspunkt havde de næppe forestillet sig, at de skulle blive sammen i så mange år, og de havde næppe nogen forestilling om, hvad der ventede dem i de følgende år. Siden da har de oplevet meget sammen; både gode tider og svære tider, både glæde og sorg.





I den første tid sammen lærte de at elske og respektere hinanden. Det blev snart tydeligt for alle og enhver, at dette forhold var noget helt specielt! Morten friede til sin Anita, og de besluttede sig for at blive gift. Brylluppet fandt sted den 27. maj 2000 i Melby Kirke.

Mange minder fra denne dag står stadig klart i Anita og Morten's erindring: Gæsterne der var med til brylluppet; de sidste detaljer der skulle ordnes; og nogle af planerne der ikke forløb helt som forventet. Men af alle minderne fra denne dag er de vigtigste dog fra selve ceremonien, da Anita og Morten stod ved siden af hinanden, gav hinanden deres "Ja" og blev erklæret for "rette ægtefolk at være".





Deres ægteskab startede med en dejlig
bryllupsrejse til **Tyskland**.

Lige fra starten delte de håb og drømme
for fremtiden.

Fra det øjeblik, de flyttede ind i deres
første hjem **på Pianovej 16 Liseleje**,
deltede de som mand og kone alt, hvad livet
havde at byde på. Og selv i dag er der
tidspunkter, hvor minder fra den tid
dukker op.

Som det altid sker, bragte livet mange forandringer for Anita og Morten; mange overraskelser og udfordringer.

Men intet forandrede livet så meget, som da de fik Mie, Daniel, Søren og Anne!

Gennem de mange, dejlige oplevelser, som kun forældre forstår, blev kærligheden mellem Anita og Morten forstærket.





Anita og Morten holder især af at mindes de gode tider og de lykkelige stunder fyldt med latter og glæde; og der har været mange af disse stunder gennem årene. Men i de svære perioder i livet har de bevist, at deres kærlighed holder dem sammen.

Den 27. november 2012 fejrer Anita og Morten deres Kobberbryllup. En rigtig dag i deres fælles rejse gennem livet. Og en bryllupsdag er en dag, der skal fejres. Der er meget at glædes over; der er meget at være taknemmelig for; og der er mange, dejlige minder at tænke tilbage på. Men en bryllupsdag er også en dag, der giver anledning til eftertanke. Det er en dag, hvor man husker, at ægteskabet bygger på kærlighed og tillid.





På denne bryllupsdag er Anita og Morten glade for, at deres familie og venner fejrer dagen sammen med dem. Nogle kommer på besøg, og andre ringer for at ønske tillykke. Atter andre er tilstede i tankerne. Der er mange, der er med til at gøre denne dag til noget helt særligt for Anita og Morten.

Kære Anita og Morten

I ønskes alt godt fremover.

Med knus kram fra

Jeres Børn

Den 27. november 2012



